

Α.Σ. 65

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 65

30 Σεπτέμβρη 2020



Αυτό δεν είναι "θεραπευτική αγωγή" ...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
24/7
ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-107 ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ 26 ΗΜΕΡΕΣ
Τηλ. κέντρο: 211 512 2130 Facebook: @Επιχειρηση247 Twitter: @Επιχειρηση247



Είναι αντικοινωνικός πόλεμος!!!



453 ΝΕΑ ΚΡΟΙΣΜΑΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΨΑΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

"ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ"



Το έντυπο αυτό είναι μια μηνιαία αντιφασιστική έκδοση που εκδίδεται συλλογικά από την Αντιφασιστική Συνεννόηση 65 (ΑΣ 65) και είναι μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε σε μερικές σελίδες κάποιες από τις απόψεις μας. Προσπαθούμε να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές των ειδήσεων και την κρατική προπαγάνδα που στόχο έχουν την αποβλάκωση, την απάθεια, το φόβο και εν τέλει την πειθάρχηση. Οι απόψεις μας δεν επικαλούνται κάποια δήθεν αντικειμενικότητα ούτε ο τρόπος που διαβάζουμε τις ειδήσεις είναι αμεροληπτος και αποστασιοποιημένος, αλλά στρέφονται ενάντια στο κράτος, τα αφεντικά και κάθε είδους φασισμό από μια αυτόνομη εργατική αντιφασιστική σκοπιά.

Σχετικά με την covid-19, την κρατική διαχείριση και το ζήτημα "μάσκες-αντιμάσκες"

Τους τελευταίους περίπου 8 μήνες θα μπορούσαμε να πούμε πως ζούμε το θέατρο του παραλόγου. "Ακούμε και υπακούμε τους ειδικούς" είναι η προσταγή της εξουσίας! Άσχετα από το αν οι ειδικοί (και μόνο αυτοί) μπορούν να διαφωνούν είτε μεταξύ τους, είτε και με τον εαυτό τους τον ίδιο, κάνοντας όταν τους συμφέρει κωλοτούμπες που ακόμα και παγκόσμιοι πρωταθλητές της ενόργανης γυμναστικής θα ζήλευαν! Μία ισχύει το ένα, μία ισχύει το άλλο, για να μην υπάρχει κρατική ευθύνη για τίποτα (αυτό που λένε η ευθύνη της πολιτείας), αλλά ίσα-ίσα η ευθύνη να είναι - όπως βροντοφωνάζουν όλη μέρα μέσα από τους εντεταλμένους ρουφιάνους των μνηντια - στη δική μας πλάτη.

Η λεγόμενη ατομική ευθύνη...

Πέρα από την κοινή δεξαμενή των νεκρών (το να μετράμε δηλαδή τους ασθενείς που πέθαναν όντας θετικοί στον sars-con 2 ως νεκρούς από covid-19, ακόμα κι αν ήταν άλλη η αιτία θανάτου τους, όπως ένας καρκίνος ή μια καρδιοπάθεια) που δημιούργησαν και στο κάτω-κάτω την ύπαρξη της οποίας παραδέχτηκε και ο εθνικός σωτήρας τοϊόδρας, δημιουργούν και άλλη μία κοινή δεξαμενή, γιατί δύο κοινές δεξαμενές είναι σίγουρα καλύτερες από μία. Η δεύτερη έχει να κάνει με όσους αμφιβάλλουν για τα μέτρα, αμφιβάλλουν για την κρατική διαχείριση, αμφιβάλλουν για την θνησιμότητα του ιού (έτσι όπως την παρουσιάζουν τα κράτη και οι ειδικοί τους) και προσπαθούν να βρουν τί σκατά συμβαίνει στη ζωή μας εδώ και τόσους μήνες. Ε λοιπόν, όποιος τολμά να αμφιβάλλει για κάτι αυτομάτως μπαίνει στην κοινή δεξαμενή των συνωμοσιολόγων. Μια κατηγορία υποκειμένων που για τον ελλαδικό χώρο δε μπορεί να πει κανείς πως υπάρχει στο βαθμό που μπορεί να υπάρχει σε άλλες χώρες του κόσμου. Οπότε αυτή η κατηγορία ανθρώπων δημιουργήθηκε. Και ποιος ιστορικά καλείται να καλύψει το βρώμικο αυτό κομμάτι; Μα φυσικά το παρακράτος.

Και εξηγιόμαστε. Στην προσπάθεια του κράτους να επιβάλλει το νέο τρόπο ζωής και να αποβάλλει την κρατική ευθύνη, να δείξει ότι πρέπει να νιώθουμε άρρωστοι χωρίς να είμαστε και να διατηρούμε το αντικοινωνικό μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης, εμφανίστηκε σιγά-σιγά το "κίνημα" ενάντια στις μάσκες. Ρόλος του να μπουν στην κοινή δεξαμενή όσοι αντιδρούν στην κρατική διαχείριση και στο υγιεινιστικό πραξικόπημα που



συμβαίνει και να θεωρηθούν και αυτοί με τη σειρά τους συνωμοσιολόγοι. Απλό το κόλπο και παραδοσιακή η μέθοδος.

Οπότε το παρακράτος με διάφορους ακροδεξιούς και φασίστες για μπροστάρηδες δημιουργεί στην ουσία το θέμα με τη μάσκα.



Η μάσκα δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από ένα σύμβολο πειθάρχησης. Δεν είναι το βασικό όπλο κατά του ιού (ακόμα και σύμφωνα με τα λόγια των ειδικών του κράτους), αλλά το απαραίτητο αυτό μέσο για να θυμόμαστε πως έχουμε πανδημία. Άλλωστε, για τους

φιλοκαρναντικούς το βασικό μέτρο είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση, κάτι που δε μπορεί να γίνεται συνέχεια για να μπορεί να λειτουργεί και η οικονομία. Οπότε πάνω σε αυτό το σύμβολο δημιουργείται πλέον η εικόνα πως όποιος αμφιβάλει και αμφισβητεί το οτιδήποτε είναι συνωμοσιολόγος και μεταφέρει φέικ νιουζ.

Αν προσπαθήσουμε να βάλουμε το μυαλό μας στη θέση του και να αναρωτηθούμε για το τι συμβαίνει στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα, αν βρούμε όλα αυτά τα λογικά κενά στα λόγια της εξουσίας και των υπαλλήλων ειδικών της, τότε ίσως να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε τον καιρό που ζούμε και τις αλλαγές που προετοιμάζουν εναντίον μας.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Μια άλλη είδηση που έχει περάσει στα ψυλά (γιατί υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πέρα από την προσπάθεια του κράτους να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και αξιοπρεπή;) είναι η διάταξη της κυβέρνησης που αποκλείει τις μετανάστριες καθαρίστριες από τα σχολεία. Κι όμως έγινε κι αυτό. Πέφτετε και εσείς από τα σύννεφα; Με μια διάταξη της κυβέρνησης αποκλείονται οι μετανάστριες καθαρίστριες των σχολείων από τη δουλειά τους. Γιατί; Γιατί έτσι! Αφού το είπαν οι ειδικοί της κυβέρνησης, σπουδαγμένοι θα είναι κι αυτοί, πρέπει να το δεχτούμε. Η πλάκα - όσο πλάκα μπορεί να κάνει κανείς με τη ζωή των μεταναστριών καθαριστριών - είναι πως και ο δήμος Αθηναίων, με τον Μπακογιάννη για δήμαρχο, κατήγγειλε τη διάταξη αυτή ως ρατσιστική. Και έτσι ξέπλυνε τα χέρια του και έκανε και το αντιρατσιστικό χρέος του. Η πολιτική της κυβέρνησης και η ρητορική της στα ζητήματα των μεταναστών γίνεται όλο και πιο βίαιη, όλο και πιο ολοκληρωτική και δυστυχώς η δική μας αντίσταση δε φτάνει. Οφείλουμε με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης (που είναι και της μοδός) να πάμε κόντρα στα σχέδια του κράτους να χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως διπλωματικό χαρτί από τη μία και ταυτόχρονα να καταστρέφει τη ζωή τους δοκιμάζοντας κάθε φορά νέα πεδία. Γιατί ο ρατσισμός λειτουργεί εναντίον της τάξης μας. Πρώτα δοκιμάζεται εκεί που είναι πιο εύκολο, μετά έρχεται για όλους τους υπόλοιπους!

Άμεση επαναπρόσληψη τους!





Φωτογραφία από την επιχείρηση των μπάστων και τη σύλληψη των μεταναστών που έμειναν στην ΑΒΕΞ, τον Μάη του 2018.

Στην ΑΒΕΞ δεν έγινε επένδυση μόνο, ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΙΑ!

Διαβάσαμε στο pelop.gr: “η πανδημία του κορονοϊού, δεν πτοεί την αγορά του real estate στην Πάτρα, όπου τους τελευταίους μήνες, γίνεται μια πραγματική κοσμογονία αγοραπωλησιών. Μετά τις ανατροπές στον χώρο των ξενοδοχείων, έχουμε αλλαγή σελίδας με μεγάλες προοπτικές αναγέννησης και για τις εγκαταστάσεις της ΑΒΕΞ, στη συμβολή της Ακτής Δυμαίων και Ανθεΐας.”

Ένα ευχάριστο νέο για το κεφάλαιο και την ντόπια οικονομία, ένα ευχάριστο νέο για τους ντόπιους ρατσιστές και νοικοκυραίους. Μια ακόμα σκατένια είδηση για εμάς, μια ακόμα πιο σκατένια πραγματικότητα για τους μετανάστες. Η είδηση δεν ήταν η επιχείρηση σκούπα του κράτους, αυτή πέρασε στα ψιλά, αλλά η επιχειρηματικότητα της πόλης. Η είδηση για μας, όμως, είναι πως περίπου 450 μετανάστες που ζούσαν εδώ και καιρό στον παρατημένο χώρο της ΑΒΕΞ βρέθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη να είναι αιχμάλωτοι του ελληνικού κράτους σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο οποίο μεταφέρθηκαν. Η είδηση είναι πως επειδή δεν έχεις ένα χαρτί για να μπορείς να είσαι νόμιμος, θα πρέπει να συναντήσεις ένα πρωί 380 μπάτσους που θα σε αναλάβουν, με ό,τι σημαίνει αυτό. Γνωρίζουμε όλοι την διακριτική συμπεριφορά της ελληνικής αστυνομίας. Την έχουμε ζήσει στο πετσί μας! Το κεφάλαιο κάνει τις επενδύσεις του, ένα νέο πολυκατάστημα θα ανοίξει και όλοι θα είναι χαρούμενοι για να καταναλώσουν. Να καταναλώσουν τη μίζερη, ατομική ζωούλα τους σε βάρος των άορατων αυτού του κόσμου.

ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι ευπαθείς ομάδες είναι άνθρωποι που γενικά πάσχουν από ένα πρόβλημα και πρέπει να χαίρουν μεγαλύτερης φροντίδας. Όταν όμως αυτό λέγεται από τους δημαγωγούς τότε πρόκειται για μια μεγάλη φάκα.

Γιατί αυτοί οι ευπαθείς είναι που πρέπει να πειθαρχήσουν πρώτοι στα μέτρα, χωρίς να ρωτούνται ποτέ για το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται την υγεία τους. Έχουμε όμως κάθε χρέος μέσα από την ιστορία μας να πούμε πως δυνητικά όλοι είμαστε ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις “αδυναμίες” μας ή με τις ιδιαιτερότητές μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αυτό δεν είναι από την covid ή με την covid ή μπροστά στην covid. **Γιατί τα βασικά προβλήματά μας που επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την υγεία μας και την ζωή μας είναι άλλα.** Κι είναι άσχημα. Υποφέρουμε καθημερινά από τον τρόπο που ζούμε. Τραυματιζόμαστε και χανόμαστε στις δουλιές μας. Οι μισθοί μας είναι σκατά και το μυαλό μας φρικάρει από την αμηχανία και το κρύο των καιρών. Αυτά δεν έχουν αλλάξει.

Επίσης, **δεν είναι ποτέ κατανοητό από την πλευρά του κράτους και των ειδικών του ποιος είναι ευπαθής ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι γίνονται στόχος** (όλοι είναι παράνομοι κι αδύναμοι) και στην τελική όλοι φοβούνται. Κι αυτή η συνήθεια μόνο εκπτώσεις και άγχος δημιουργεί στον τρόπο που ζούμε, όταν το πιστεύουμε. Όπως ακριβώς όταν ακούμε για ηλικίες (π.χ. 23χρονος με υποκείμενο νόσημα, 55χρονος κόλλησε κλπ). Γιατί τότε κατευθείαν μας μπαινεί στο μυαλό ότι είμαστε φθαρτοί και αναλώσιμοι κι ότι θα πάθουμε κάτι. Προφανώς, δε θα ζούμε για πάντα.

Στα σίγουρα όμως πρέπει να παλεύουμε να ζούμε χωρίς φόβους που μας φορτώνει το κράτος και να αναλωνόμαστε σε τέτοιες σκέψεις-φοβίες, με αποτέλεσμα το να μη ζούμε, αλλά αντιθέτως να επικυρώνουμε και να διαδίδουμε τους φόβους που μας σερβίρει ο κρατικός μηχανισμός.

Ας βγάλουν το σκασμό, λοιπόν, οι δημαγωγοί μας που βούλονται να μας προστατέψουν. **Για εμάς (και για όσους χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς ομάδες) λύση δεν είναι ο αποκλεισμός. Γιατί εκεί στοχεύουν!** Λύση είναι να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, όπως μας αξίζει με όλα όσα πάνε μαζί με αυτό. Και είναι στο χέρι μας, το κράτος και τα ΜΜΕ να πάψουν να καταστρέφουν τη ζωή μας χρησιμοποιώντας αδυναμίες, άγχη, προβλήματα (υγείας και νοητικά) που στην τελική η ίδια η εξουσία προκαλεί.



ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΙ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ!

Τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο λιώσανε τα αυτιά μας να ακούμε για την “τουρκική προκλητικότητα” και για τα (αδιαμφισβήτητο) “εθνικό δίκαιο” της πατρίδας μας, για “παράνομες navtex” και για “την ΑΟΖ του Καστελλόριζου”. Τα ελληνικά μήντια, σε πλήρη σύμπτωση (λες να ‘ναι κουσουρί που τους έμεινε από την διαχείριση της covid-19;) παρουσιάζουν τον Ερντογάν ως ημίτρελο σουλτάνο που παίρνει αποφάσεις μεθυσμένος, και τους γάλλους ως τους πρόσφατους εθνικούς φίλους που αναγνωρίζουν την οφθαλμοφανή αλήθεια.

Ας πούμε, για να το θέσουμε διακριτικά, πως όλα τα παραπάνω δεν είναι ακριβώς αυτονόητα. Το ελληνικό και το τουρκικό κράτος διαχρονικά ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στη θάλασσα και στον αέρα του Αιγαίου και σε τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ανταγωνισμός αυτός άλλοτε οξύνεται και άλλοτε αμβλύνεται, αλλά παραμένει διαρκής, όσο καμιά από τις δυο μεριές δεν ψήνεται να κάνει βήμα πίσω στα ζητήματα που θα ενισχύσουν ή θα αποδυναμώσουν τη θέση του εκάστοτε εθνικού κράτους και κεφαλαίου. Έτσι, εδώ και δεκαετίες “σέρνονται” τα θέματα της ΑΟΖ, της υφαλοκρηπίδας, των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου, όπως και το καθεστώς ιδιοκτησίας κάποιων βράχων

(οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες). Εφ’ όσον όλα τα παραπάνω είναι καινούριες έννοιες στην πιάτσα της διεθνούς διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής (εφευρέθηκαν τα τελευταία σαράντα, χοντρικά, χρόνια) τα δυο κράτη δεν έχουν έρθει σε συμφωνίες για αυτά, καθώς όταν οριοθετήθηκαν τα σύνορα δεν ένοιαζε κανέναν τίποτα από τα παραπάνω.

Είναι σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο το ελληνικό κράτος (όπως και το τουρκικό, αλλά για αυτό καμπόσα έχουμε ακούσει, δε νομίζετε;) προσπαθεί να παρουσιάσει τις εθνικές θέσεις ως αυτονόητες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και πράττει αναλόγως. Στην άλλη όψη του νομίσματος, προσπαθεί να παρουσιάσει τις αντίπαλες εθνικές θέσεις και πράξεις ως παράνομες και προκλητικές. Απευθυνόμενο τόσο σε ένα διεθνές ακροατήριο (το οποίο είναι αμφίβολο κατά πόσο το πείθει) όσο και στο εγχώριο, ώστε να τονωθεί το εθνικό φρόνημα.. Έτσι, όταν ακούμε (με στόμφο και έλλειψη αμφιβολίας) για ΑΟΖ του Καστελλόριζου την οποία δεν αναγνωρίζει η τουρκία, ας έχουμε κατά νου πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις τις οποίες έχει διατητήσει η διεθνής κοινότητα, τα πράγματα δεν πήγαν και και τόσο καλά για μια κουράδα γης που στέκεται δίπλα σε έναν τεράστιο χερσαίο όγκο*. Όταν ακούμε για καράβια που φτάνουν στη μέση του Αιγαίου (και

ΟΥΤΕ
ΜΙΑ ΟΡΑ
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΡΕΑΣ
ΓΙΑ ΟΒΙΔΕΣ



κατ' αντιστοιχία για παραβιάσεις εναέριου χώρου), **ας έχουμε κατά νου πως** όσο το ελληνικό κράτος δεν κάνει την καφρίλα να αποκλείσει την πλεύση του ναυτικού της τουρκίας, επεκτείνοντας μονομερώς τα χωρικά του ύδατα και καθιστώντας πρακτικά το αιγαίο ελληνική λίμνη, τότε αυτά τα τελευταία **παραμένουν διεθνή ύδατα, στα οποία το ναυτικά της τουρκίας, της νέας ζηλανδίας και του τζιμπουτί έχουν κάθε δικαίωμα να πλέουν εντός τους.**

Το τουρκικό κράτος που επιθυμεί εξίσου με το ελληνικό να διαφυλάξει τα εθνικά του δίκαια (δρώντας ορθολογικά εν μέσω διακρατικών ανταγωνισμών και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κι όχι επειδή ξύπνησε με νεύρα ένας παρανοϊκός σουλτάνος) **αμφισβητεί στην πράξη το status-quo που προσπαθεί να επιβάλλει η Ελλάδα, και προσπαθεί με τη σειρά του να χτίσει ένα δικό του status quo. Με άλλα λόγια, κι οι δυο προσπαθούν να κατοικήσουν την περιοχή τους** για να διώχνουν τ' άλλα σκυλιά και να οδηγηθούν με πλεονέκτημα (με ή χωρίς χρήση βίας) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου κι οι δύο θα προσπαθήσουν να εξαναγκάσουν την άλλη πλευρά να αποδεχθούν πράγματα που δε θ' αποδέχονταν (I will make you an offer you can't refuse, που έλεγε κι ο Μάρλον Μπράντο στον Νονό). Για το σκοπό αυτό συνάπτουν τις συμμαχίες τους με λοιπούς κατσαπλιάδες (οι γάλλοι είναι αισίως οι νέοι μας φίλοι) οι οποίοι με τη σειρά τους προσπαθούν να επωφεληθούν κι οι ίδιοι από τις παρέες που κάνουν.

Κι αυτό είναι σημαντικό. Σε έναν πλανήτη που βραδυφλέγεται, οι συμμαχίες της Ελλάδας με καθεστώτα όπως η αίγυπτιακή χούντα και το στρατοκρατικό και απαρτχάιντ ισραήλ (βέβαια τα ελληνικά μήντια για κάποιο λόγο δεν βλέπουν φαραώ Σίσι και σολομόντες Νετανιάχου, αλλά μόνο σουλτάνους), δεν είναι αγνές εμπορικές συμφωνίες, αλλά προετοιμασία για πόλεμο.

Και δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θυσιάσουμε για τα συμφέροντα των αφεντάδων μας.

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, δεν πήραμε με καλό μάτι τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για αύξηση της στρατιωτικής θητείας, για στράτευση στα 18, για προσλήψεις στο στρατό και για αύξηση των δαπανών για την «άμυνα». Γιατί, αν και ο μιλιταρισμός παραμένει δολοφονικός και χωρίς πόλεμο, μιας και σακατεύει μυαλά και σώματα και ποτίζει με εθνοπρέζα τους υπηκόους, σήμερα είναι πιο επικίνδυνος. **Και, υπερασπιζόμενοι τα δίκαια της τάξης μας κι όχι τα εθνικά, λέμε:**

**Σύνταξη στα 18, στράτευση στα 100!
Σαμποτάζ στην πολεμική μηχανή!**

*βλέπε, για παράδειγμα, το κείμενο "νησιά με φίδια" στο περιοδικό Sarajevo #49. Μπορείτε να το βρείτε και online με ένα απλό γκουγκλάρισμα.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΥΡΙΟΙ!

όχι η αποδοχή της καραντίνας και του εγκλεισμού μας στο σπίτι,

όχι το αντικοινωνικό μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης,

όχι η αποδοχή των υγεινιστικών πραξικοπημάτων του κράτους και των αφεντικών και οι ασκήσεις ελέγχου και πειθάρχησης μας με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας
όχι το να κρέμεσαι από τα χείλη του κάθε τσιόδρα-ειδικού-επιστήμονα της εξουσίας και του

κάθε χαρδαλιά.



“Ανεύθυνοι” συνωδισμένοι διαδηλωτές στις ΗΠΑ, τη γαλλία και αλλού στον κόσμο, διαδηλώνουν και συγκροούνται με τους μπάνους με αφορμή τη δολοφονία του Γεοργέ Φλόιντ από Ιπιάτσο. Δείχνοντας ότι ο φόβος της είναι η κοινωνική οργή ενάντια στο φασισμό, τα κράτη και τα αφεντικά, και ότι η κοινωνία αποστασιοποιήση.

όχι ο πανικός, η απονέκρωση της λογικής και η εθελόδουλία στο φόβο που με το κιλό μας πλάσσουν οι κάθε είδους εξουσίες

όχι η αποδοχή της ακόμα μεγαλύτερης επιτήρησης-παρακολούθησής των ζώων μας και μέσω anti-covid εφαρμογών στα κινητά

όχι η όλο και πιο πολύ ψηφιακά μεσολαβημένη αντικοινωνική επιβίωση